



Nieuwsbrief

Nummer 8 | 9 december 2021

Agenda

Ma 13-12 3^e Advent
Ma 20-12 4^e Advent
Ma 27-12-21 t/m
Vr 07-01-22 Kerstvakantie

Beste ouders/verzorgers,

‘Stil nu, stil nu, staakt nu uw geraas’, klinkt dezer dagen elke ochtend door de gang op school. In de gang is het schemerig. Een negental engelen uit klas 3 loopt alle klassen in om daar het adventslicht te brengen. Prachtig om te ervaren hoe onze leerlingen van kleuters tot en met klas 6 hiervan onder de indruk zijn. Juist in deze woelige tijd is de verstillings op onze school extra inspirerend. We keren ons naar binnen en ervaren de stilte en het licht. Jullie kunnen verderop in deze Nieuwsbrief meer lezen over de achtergrond van de adventsviering op de vrijeschool.

Ook voegen we een aantal foto's toe van onze adventsviering: afgelopen maandag liepen de kleuters hun adventstuintje. Een prachtig moment. Het is meer dan jammer dat jullie als ouders opnieuw letterlijk op afstand moeten staan. Met name in deze decembermaand is het juist zo fijn de nabijheid en betrokkenheid te kunnen beleven. Helaas zit het er nog niet in en wachten we de nieuwe persconferentie van komende week af. Daarin zal met name voor de basisscholen belangrijk nieuws worden verteld: blijven de scholen tot de Kerst open of sluiten de scholen één week eerder (dus vanaf maandag 20 december)?

De visies en meningen zijn in het land ook hierover zeer verdeeld. Alles rondom corona lijkt heftige reacties op te roepen. Juist in deze periode van inkeer en verstillings vind ik dat eigenlijk heel verdrietig. Aan de andere kant is het voor jullie als ouders en ons als school belangrijk te weten waar we aan toe zijn. We zullen nog even geduld moeten oefenen.

We wisten al dat we kerst dit jaar anders zouden vieren dan volgens de traditie. Nu werken we voorzichtig aan een scenario waarin de kerstviering mogelijk al op vrijdag 17 december plaats zal vinden. Natuurlijk houd ik jullie op de hoogte.

Een ander punt waarover verwarring bestaat is het zogenaamde ‘snottebellenbeleid’. Wie afgelopen zaterdag ‘Even tot hier’ heeft gezien, snapt het wellicht helemaal niet meer: de beslisbomen buitelen over elkaar heen. De versie van 2 december was twee dagen later weer achterhaald. Er wordt nu een nieuwe versie gemaakt, dus de ‘oude’ versie stuur ik jullie niet toe. Het is misschien het beste als je regelmatig kijkt op www.boink.info Daar zijn de meest recente beslisbomen te vinden en daar haal ook ik mijn informatie vandaan.

Dan de zelftesten. Deze week zou er een groot pakket met testen moeten komen, maar nu, donderdag 9/12, 15.00 uur, is er nog niets binnen. Ook over de zelftesten zijn de meningen divers. Ook van de overheid zelf. Onlangs schreef ik jullie nog dat zelftesten volgens de GGD niet

betrouwbaar waren, maar dat werd enkele dagen later 180 graden anders: zelftesten blijken nu juist héél geschikt.

Los van wat waarheid is, is het advies nu dat kinderen vanaf klas 4 en onderwijsmedewerkers twee zelftesten per week doen. Daar ga ik niemand op bevragen. Als we de zelftesten hebben ontvangen, zullen we die als school wel verstrekken. Dat zullen we op discrete wijze doen.

Zo is dit opnieuw een bericht vol corona-onderwerpen. Ondanks alle onrust hierover in het land wens ik jullie van harte een mooie, verstilde advent toe.

Frank Merten

Digitale geletterdheid

Beste ouders van de Parcival,

De meeste van jullie kennen mij als de juf van klas 4, maar daarbij houd ik mij ook bezig met digitale geletterdheid binnen onze school.

Vanuit onze overheid wordt digitale geletterdheid verplicht gesteld. Momenteel ligt er al een plan vanuit de overheid met leerdoelen waaraan het basis- en voortgezet onderwijs aan moet gaan voldoen.

Vanwege Corona ligt dit tijdelijk even stil, maar het gaat ingevoerd worden. Aan ons als vrijescholen de taak om te kijken hoe we dit op een goede vrijeschoolse manier gaan implementeren.

Om die reden was ik op dinsdag 9 november naar de Begeleidingsdienst Vrije Scholen. Samen met een groep collega's van andere vrijescholen zijn we gaan kijken hoe we dit op een goede manier kunnen vormgeven. Als vrijescholen erkennen we het belang van digitale geletterdheid, maar hebben wij een ander idee over hoe we dat vorm willen geven.

Onze collega's in Duitsland hebben al een eigen vrijeschool leerlijn gemaakt voor de digitale geletterdheid, maar deze kunnen wij niet een -op- een overnemen. De Duitse vrijescholen zijn overwegend particulier en hebben daardoor meer vrijheid in het vormgeven van hun onderwijs. Het is echter wel een mooi en praktisch stuk, wat wij zeker voor een deel kunnen gebruiken.

Komende periode ga ik met mijn collega's dus een leerlijn ontwikkelen voor digitale geletterdheid binnen de vrijeschool. Dit is een hele klus, maar zeer belangrijk aangezien wij als vrijeschool een beredeneerd aanbod moeten hebben voor de digitale geletterdheid als antwoord op de vereiste doelen van de overheid. Uiteraard wordt dit ook binnen het team besproken, want het moet ook passend zijn voor De Parcival. Daarbij wil ik ook jullie als ouders hierbij betrekken, maar daar kom ik later nog op terug. Mocht je nu al vragen hebben dan hoor ik deze uiteraard graag.

Rebecca Bergman

rbergman@parcival-hoorn.nl



Klas 1 maakt krijttekeningen
voor Sinterklaas



Van Advent naar Kerst

Michael heeft ons de moed geschonken om vanuit de zomer weer de donkere tijd in te gaan, om weer naar binnen te keren. Sint Maarten leerde ons te delen en goed te doen. Sinterklaas gaat weer een stapje verder, de cadeaus worden persoonlijker, gedichten en surprises helpen ons een spiegel voor te houden, mild en vriendelijk. Wat zijn je sterke kanten, je kwaliteiten en waar moet nog aan gewerkt worden, opdat het kerstlicht ook binnen ons kan gaan stralen? Hiermee is het Sinterklaasfeest onlosmakelijk verbonden met de Adventstijd.

De Adventstijd begint altijd vier zondagen voor kerstavond. Zo vieren we op school elke maandag het begin van een nieuwe Adventsweek.

- de 1e week van Advent staat in het teken van stenen en mineralen
- de 2e week van Advent staat in het teken van het plantenrijk
- de 3e week van Advent staat in het teken van de dieren
- de 4e week van Advent staat in het teken van de mens
-

De Germanen zagen in deze tijd een nieuw begin, de strijd van Michaël komt dan tot een eind. Het woord Advent komt van het Latijnse woord: adventus – dit betekent komst. Hiermee wordt bedoeld: de komst van het licht op aarde, de Adventstijd is een tijd van hoopvolle verwachting, stilte na de stormen van de herfsttijd. Wij zijn op weg naar de langste nacht, het licht wordt steeds schaarser. We keren in deze tijd naar binnen toe.

Dit wordt bij de kleuters heel mooi ervaren, door het lopen van het Adventstuintje, de eerste maandagochtend van Advent. In stilte en in het donker, komen de kinderen samen en lopen ieder op zijn of haar eigen manier de spiraal, naar binnen om je eigen kaars aan te steken... en dan weer terug, waarbij je je kaars in de spiraal neerzet.

Het team van de Parcival wenst iedereen een mooie adventstijd toe...





Advent 2021



Spreuk van de week

(vrij naar; Kees Verhage, in de week)

**In de diepte van mijn wezen spreekt
Naar openbaring dringend
Versluierd nog het wereldwoord
Vervul het doel van al je werken
Nu met mijn geestesstralen
Om te offeren jou door mij**

Toelichting:

De spreuken in deze tijd zijn met recht adventsspreuken. Ze gaan over de verwachting van het Kind dat geboren zal worden. Mag je dat vergelijken van het in verwachting zijn van een kind zonder hoofdletter?

Hoe is het als over een aanstaande moeder de 'geest'vaardig wordt en ze alles voorbereidt voor de geboorte van een nieuwe wereldburger. Het huis aan kant, wiegje, kleertjes, dekentjes, lichtjes, flesjes, knuffel, buggy etc. Bij dit alles komen de gedachten over hoe het zal zijn als het kindje eenmaal geboren is. Wat vraagt het van je als ouders en wat wil je je kind bieden? Sommige aanstaande ouders slaat de schrik om het hart: zullen we het wel kunnen? De nieuwe stap in hun leven zal veel brengen en zal misschien ook opofferingen vragen.

Nu verwachten we het geesteskind en het Wereldwoord maant ons: bereid je voor om het kind te ontvangen. Bereid je woning voor, open je ramen, ontsteek het licht en bedenk wat je het kind wilt geven. Dat is geen cadeau dat je online kunt bestellen. Het is een deel van wat werkelijk van jezelf is. Van wat je eet, wat je koestert, wat je omhult.

Nu, in de adventtijd, moeten we onze gaven klaarleggen. Zoals de kraamverzorging bij een aanstaand ouderpaar komt kijken of alles in orde is, zo vraagt de aartsengel Gabriël ons: Heb je je voorgenomen wat je wilt schenken en kun je dat offer ook brengen?

Het is onze gewoonte om voornemens voor het nieuwe jaar in januari, ná de geboorte van het Kerstkind te maken. Maar dat is wat laat, want dan komt het alledaagse leven weer op ons af. De tijd van de voornemens is de adventstijd, de tijd waarin we ons voorbereiden op de komst van het Kind.

Gabriël is de aartsengel van de geboorte, van de omhulling, van de zorg. Hij behoedt het nieuwgeboren Kind. Als je iets voornemens bent, vallen voornemen en wie je bent samen. Het ontsteekt het licht in de ziel.